



SOS Verlaten Kinderen

Vereniging gesticht door André MOTTE DIT FALISSE

Maatschappelijke zetel : Rue de Tilleur, 54 - 4420 Saint-Nicolas - België



MOLDAVIË, NIET VER VAN ONS AF, EEN ZEER ARM EUROPEES LAND...

De actuele republiek van Moldavië is een klein land, zo groot als België, met 4 500 000 inwoners, omringt door Roemenië in het westen en Oekraïne in het oosten.

En de armoede heeft er daar geen enkele vergelijking met de armoede van bij ons.

80% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Het is een land dat toegewijd is aan landbouw, **maar de landbouwers zijn uitzonderlijk arm**, er is niet genoeg landbouw materiaal en het is **in slechte staat**.

Enkele jaren geleden, hebben we al enkele families geholpen en dus ook de kinderen, om hun levensomstandigheden te verbeteren, want het voedsel wat niet gevarieerd genoeg, **veel kinderen lijden aan bloedarmoede door gebrek aan voedsel : zeer weinig vlees, niet genoeg vitaminen en proteïnen.**

Chisinau, in het noord-oosten van het kapitaal -

enkele merktekens om een ambitieus project te lokaliseren dat christelijke waarden en formatie van kinderen verenigt.

Moldavië bevindt zich in een onzekere sociale situatie waar 20% van de bevolking minder dan 18 jaar is en geconfronteerd wordt met problemen van integratie, van communicatie, met scholariteits - of materiele problemen, komende van families die moeilijkheden ondervinden voor hun opvoeding en hun onderhoud.

Het is niet enkel de actieve stroom van migratie maar ook de volksveroudering en de geboorte vermindering die een progressieve aandacht vragen voor het formatieniveau van de kinderen alsook hun fysieke en morele integriteit.

MOLDAVIË, NIET VER VAN ONS AF,



De stichting « **Huis van Voorzienigheid** » is een caritatieve sociale instelling gefundeert door de Katholieke kerk van Moldavië in 2002. Het Huis van Voorzienigheid is door de staat erkend als organisatie van publiek nut.

Haar **voornaamste activiteiten** zijn liefdadigheidsdiensten, een sociale begeleiding, humanitaire, medische en voedsel hulp, opvoedings programmas en de kleuterschool.

De stichting bereidt dagelijks 130 warme maaltijden en schenkt elke maand voedselpakketten voor 50 geïsoleerde bejaarde personen die zich in een moeilijke socio-economische situatie bevinden.

20-30 jaar geleden, waren zij onderwijzers, ingenieurs, muzikanten, professors, bestuurders en directeurs. Vandaag, buiten hun wil om, voelen zij zich verlaten.

Het **Dagcentrum voor Bejaarden** geeft hun de mogelijkheid om tijd door te brengen met anderen, van gedachten wisselen, te delen, deel te nemen aan activiteiten : zang en danswedstrijd, gemeenschapsspelletjes, gymnastiek, handelijke arbeid, naaien, tricot, lezen, ...

VROEGER : verlaten, alleen, ziek ... VANDAAG : gelukkig, omringt door vrienden, aanzien.

Het Dagcentrum voor Kinderen helpt met schoolwerk, levert opvoedingsactiviteiten, met

soms mogelijkheid voor toegang aan computers en internet, en organiseert verschillende handbachtelijke werken zoals schilderen en tekenen.

De school slaagt er niet in, soms heeft ze er zelfs geen gedacht van. Vanaf dat moment, dwingen de televisie, internet en de straat een twijfelachtig en gevaarlijk alternatief op aan de kinderen ...

Ten einde de ouders te helpen, stelt het Centrum andere methodes ter beschikking, kennis, wilskrachtigheid, geduld en liefde.

HET MEDISCH CENTRUM, levert een sanitaire begeleiding en verdeelt gratis medicamenten bestemd voor geïsoleerde personen in nood. Zij weken niet alleen voor de gezondheid in het algemeen; zij helpen de personen ook als zij ziek zijn.

DE KLEUTERSCHOOL bestaat uit twee klassen voor kinderen van 3 tot 6 jaar. De christelijke waarden staan centraal in een nieuw opleidingsprogramma. De kinderen zijn niet enkel onze toekomst ; zij zijn ook ons heden ! De opvoeding begint in het hart en realiseert zich door de intelligentie ...

Het dagcentrum ontvangt 25 kinderen van 8 tot 15 jaar na hun lessen om hen raad te geven en hen te helpen om beter in het sociaal of schoolmilieu te slagen en vooral om hen te helpen hun huiswerk te maken. De gepersonaliseerde schoolsteun voor de kinderen uit kwetsbare families is geconcentreerd op het ontwerpen van hun creativiteit, hun geest van interactiviteit en communicatie. De behoeften van de begunstigde kinderen wordt voortdurend geëvalueerd door onderhoud met hun familie en hun onderwijzers met het oog op het toestaan van de assistentie van het Centrum aan de hoogst benodigden.

Bezoek onze website :

www.sosenfantsabandonnes.be

EEN ZEER ARM EUROPEES LAND ...

Het opvoedingscentrum voor kleuteronderwijs geeft gedurende vijf dagen per week onderdak aan 54 kinderen van 4 tot 5 jaar. De kinderen worden verzameld in een onderwijsmilieu waar zij een generaal pedagogisch parcours volgen, begeleid door de zusters van de Voorzienigheid en de opvoeders. Van 7h00 tot 18h00 - 11 h per dag - worden de kleintjes begeleid in de ontdekking van nieuwe dingen in hun omgeving maar ook in de ontdekking van henzelve.

Het effect van hun initiatie bevindt zich in een betere perceptie van de wereld, gezien zij uit kwetsbare families komen, zijn zij dikwijls geconfronteerd met aandachtstoornissen en hebben zij ook last om met anderen te communiceren, om zich in verschillende creatieve activiteiten te integreren.

De schoolkinderen van het Dagcentrum hebben recht op één maaltijd en een licht maal per dag. De kleuters zijn verzekerd van een ontbijt, een middagmaal en een collatie per dag.

De voortdurende bezorgdheid van het Centrum om de kinderen dagelijks van de nodige voeding te voorzien bezorgd wel enkele moeilijkheden. Momenteel worden de onkosten van een maaltijd

geschat op 2 euros. Gezien het budget van de instituties, affecteerd dat ongeveer 40 % van de jaarlijkse onkosten, hetgeen zwaar op het budget van de twee structuren weegt.

Onze vraag naar ondersteuning doet beroep op uw solidariteit ten opzichte van de kinderen van het Dagcentrum en van het Centrum voor kleuteropvoeding die buiten hun benodiging voor de vorming en de integratie, dagelijkse voeding benodigen.



Opgelet ! Betreffende het fiscale attest : om aan de eisen van het Ministerie van Financiën te voldoen, zijn wij verplicht om uw BTW nummer aan te duiden voor een gave gedaan door een moreel persoon en de voornaam voor een gave afkomstig van een fysieke persoon (en de jonge meisjesnaam voor een vrouwelijke gever).

Wij danken U bij voorbaat om ons deze presiese gegevens mee te delen zodat we onze fichiers bij kunnen houden.

- Wenst U ons per testament een schenking te doen, kan U ons bureel contacteren of langs de Notaris van Uw keuze.
- Wenst U regelmatig hulp te verlenen en handschriftelijke betalingen te vermijden, nodigen wij U uit om het onderstaand formulier voor een permanente opdacht aan Uw bankmaatschappij af te leveren :

Wilt U maandelijks de som van 5€ - 10€ - 20€ of (naar keuze).

van mijn rekening n°-.....-.....

overmaken ten voordele van S.O.S. Verlaten Kinderen rue de Tilleur n°54 à 4420 Saint-Nicolas, met rekening n° BE96 0001 4228 9805.

Ik beschik over het recht om op eender welk moment deze opdracht te annuleren of te veranderen.

Mijn coördinaten :

Naam : Voornaam :

Straat : Nr :

Postnummer : Gemeente :

