



SOS Verlaten Kinderen

Vereniging gesticht door André MOTTE DIT FALISSE

Maatschappelijke zetel : Rue de Tilleur, 54 - 4420 Saint-Nicolas - België



DE OPVANG VAN STRAATKINDEREN IN DE GEMEENTE MAKALA VAN KINSHASA

Vorig jaar begin december hebben wij de vijfde verjaardag gehad van de start van onze werking met de straatkinderen van Kinshasa. Wanneer we in oktober 2003 in Kinshasa zijn aangekomen heeft Kardinaal Etsaou de parochie van de Heilige Christina in de sloppenwijk van de gemeente Makala aan de gemeenschap Chemin Neuf toegewezen. En toen de kardinaal de bisschoppelijke school naast de parochie in puin zag liggen, heeft hij, in de hoop dat wij er wel iets behoorlijks zouden kunnen van maken, ook die school aan onze zorgen toevertrouwd. Maar toen we de school wilden heropbouwen moesten we eerst de straatkinderen die hier 's nachts onderdak vonden, er uit jagen. Op dat moment begrepen we wel dat we met die kinderen iets meer moesten doen dan hen er alleen maar uit te jagen.

Zo hebben we de eerste maanden van 2004, met de hulp van de jonge antropoloog Arnold die in die wijk woonde, een enquête gehouden bij die vele groepen van hangjongeren die iedere dag samentroepen aan de rotonde in het handelscentrum Ngaba, vlak bij onze parochie, om hen te leren kennen en te begrijpen. En zo startte Arnold officieel op 1 december 2004 zijn inzet voor die straatkinderen.

Wat hebben we kunnen doen in die vijf jaar ?

Tussen de eerste kinderen die we hebben kunnen redden vinden we :

Junior, waarvan we zijn moeder terug gevonden hebben in Kisangani en die nu dit jaar zijn laatste jaar middelbaar onderwijs van zes jaar doet en zijn einddiploma zal halen; hij heeft een brief geschreven aan de kinderen van het centrum die hij nog kent om hen te zeggen : « nooit meer de straat ».

Gloire, die ook bij zijn moeder is kunnen teruggaan en die met zijn diploma van middelbaar, nu verder studeert en onderwijzer wil worden.

Christian, die de meest gekwalificeerde mechanicus geworden is van de garage waar we hem hebben kunnen plaatsen ...

Bezoek onze website :
www.sosenfantsabandonnes.be

DE OPVANG VAN STRAATKINDEREN



Franck, een die ons het meest is bijgebleven - een open maar soms ook een zeer geweldige jongen. Als weeskind werd hij opgenomen door zijn oom maar zijn vrouw zag hem als een tovenaars en had hem weggejaagd. Spijts al onze inspanningen wilde zij hem niet meer terug opnemen. Uiteindelijk werd er een compromis gevonden en Franck werd in een internaat van een lagere school geplaatst terwijl hij tijdens de vakanties bij zijn oom en tante zou zijn. Maar ook dat lukte niet : Franck deed maar 40 % van de school en wanneer hij beschuldigd wordt van diefstal bij zijn oom en tante, komt hij opnieuw op de straat te recht. Wij hebben hem dit jaar kunnen plaatsen in het centrum voor beroepsopleiding bij de Salesianer paters en hij heeft in zijn eerste jaar, als eerste van zijn klas, 67% behaald. Zijn tante heeft inmiddels ingezien dat Franck geen tovenaars is en heeft hem toch opnieuw in huis opgenomen. En voor het eerste trimester van dit jaar wil hij de 81 % behalen !

Wij hebben voor het ogenblik 450 dossiers van kinderen die terug opgenomen werden in hun familie en die we opvolgen en regelmatig bezoeken om de families aan te moedigen om de reïntegratie verder te zetten. Maar hoeveel kinderen hebben we kunnen bereiken, naar hoeveel kinderen hebben we alleen kunnen luisteren, zonder een oplossing te vinden, waar het kind niet kon terugkeren naar zijn huis, waar de familie het kind verder weigerde, en waar het kind na een zekere tijd alle verdere contacten met ons verbrak ?

Onze kleine ploeg van 1 animator in 2004 is inmiddels op de dag van vandaag uitgegroeid tot 15 animatoren. Maar ook de hoeveelheid werk neemt steeds maar toe. Ons doel is niet alleen de kinderen terug te brengen in hun familie maar ook binnenin die families de familiebanden te stabiliseren. Dat wil dus zeggen hoe meer kinderen we helpen, hoe meer werk wij krijgen : de families van die kinderen gaan bezoeken, ervoor zorgen dat de kinderen naar school kunnen gaan of een beroepsopleiding kunnen

Wij leggen u dit bericht voor waarin we duidelijk stellen wat ons ideaal is, welke methode we hierbij volgen en wat onze behoeften zijn; wij hopen dat dit bericht uw goedkeuring zal wegdragen en dat we ons in uw steun zullen mogen verheugen.

Ons ideaal ligt in de ingesteldheid van onze geest en onze solidariteit met deze kinderen. Onze methode bestaat er in te zoeken, met alle middelen en met heel veel geduld, hoe het kind zich terug kan verzoenen, met zichzelf, en met een of andere lid van zijn familie. En ook, hoe de eenheid in dat familiaal gebeuren, kan versterkt, gestabiliseerd of zelfs hersteld worden. Uiteindelijk, hoe het kind door aangepast onderwijs en opleiding succesvol terug kan geïntegreerd worden in de maatschappij. Men gebruikt alhier het woord « herenigen ». Dit woord zegt wel duidelijk wat de kern van de opdracht is, maar verwijst ook naar de moeilijkheidsgraad van de opdracht.

De financiële noden zijn behoorlijk groot: het zou geen luxe zijn te beschikken over een ontvangstruimte waar we de kinderen in alle discretie zouden kunnen ontvangen en aanhoren.

De kosten voor onderwijs bedragen 90 euro per kind en jaar terwijl in 2008 het jaarlijks brutoinkomen per inwoner 130 euro was.

gaan volgen, aandringen dat de moeders een microkrediet zouden opnemen om iets nieuws te starten in hun leven, de mensen helpen bij het aanbrengen van verbeteringen in hun woningen, hen ook leren de familiale conflicten te beheersen : het is een lange weg in de heropbouw van hun leven en hun familiestructuren.

Hoe bijzonder was het jaar 2009

Enerzijds de grote stijging van het aantal noodgevallen in de volkswijken van Kinshasa als gevolg van de economische crisis en anderzijds de nooit aflatende inzet van onze animatoren om de kinderen te helpen en voor hen een uitweg te zoeken.

IN DE GEMEENTE MAKALA VAN KINSHASA

Het heuglijke feit op het einde van het jaar was het **vrijkomen uit de gevangenis** van Elie, die spijs al onze inspanningen bijna anderhalf jaar in die vreselijke gevangenis van Kinshasa gezeten had. Ook hier zouden we iets moeten kunnen doen om die jongeren te helpen : die zitten daar in de aller-slechtste omstandigheden terwijl ze uiteindelijk volledig aan hun lot zijn overgelaten.

De allernieuwste ervaring is het **vakantiekamp** van drie dagen voor een dertigtal kinderen.

In september hebben we een klein **dispensarium** kunnen openen, speciaal gericht op de noden van de straatkinderen en waar ze in alle discretie kunnen komen en hun problemen vertellen.

In 2009 zijn we er ook in geslaagd 150 kinderen terug met hun familie te herenigen.

En ons project voor 2010

Eind 2008 hebben wij met de financiële steun van verschillende vrienden een stuk grond (40 x 45 m) kunnen aankopen om er een opvangcentrum voor straatkinderen op te bouwen : sinds 2005 huren we trouwens een huis in de buurt, maar dat huis is toch niet erg aangepast en de kinderen hebben uiteindelijk toch nood aan een **echt opvangcentrum** om naar hen te luisteren. Voor het bouwen van dit nieuwe centrum stellen we opnieuw al onze hoop op onze vrienden: het kan voor hen opnieuw een uitdrukking zijn van hun blijvend engagement voor deze kinderen (het dossier is klaar).

Onze grote bekommernis is de **vorming van de kinderen** die we onder onze hoede hebben genomen; de hereniging van het kind met zijn familie is een begin, maar de stabilisatie van het kind en **het opvoeden en het opleiden van het kind** moet het eindpunt zijn. Het is nog altijd door het onderwijs en de opleiding die het gehad heeft dat het kind een plaats in de maatschappij zal krijgen. Maar helaas, de scholen in Kinshasa zijn duur en de ouders van die kinderen hebben hiervoor dikwijls helemaal niet de middelen (als de kinderen op straat leven is het maar al te vaak omdat ze thuis geen geld hebben om eten te kopen). Voor 250 van deze kinderen betalen we op de dag van vandaag het schoolgeld; we zijn wel op zoek naar personen die het peterschap voor zo een kind willen opnemen.

Ieder kind dat terug opgenomen wordt in zijn familie is als de hergeboorte van het kind ; het kind en de familie komen terug tot rust en ze kunnen terug hun hoop stellen in de toekomst. Wij van onze kant proberen het kind de middelen aan te reiken waarmee het zijn leven kan opbouwen.

Samen met de inzet van onze ploeg animatoren en de steun van al onze vrienden die ons helpen, willen wij het terrein klaarmaken waarop nieuwe hoop en nieuwe eensgezindheid groeit in Kinshasa

Kinshasa, Jean-Pierre GODDING

- Wenst U ons per testament een schenking te doen, kan U ons bureel contacteren of langs de Notaris van Uw keuze.
- Wenst U regelmatig hulp te verlenen en handschriftelijke betalingen te vermijden, nodigen wij U uit om het onderstaand formulier voor een permanente opdacht aan Uw bankmaatschappij af te leveren :

Wilt U maandelijks de som van 5€ - 10€ - 20€ of (naar keuze).

van mijn rekening n°-.....-.....

overmaken ten voordele van S.O.S. Verlaten Kinderen rue de Tilleur n°54 à 4420 Saint-Nicolas, met rekening n° 000-1422898-05.

Ik beschik over het recht om op eender welk moment deze opdracht te annuleren of te veranderen.

Mijn coördinaten :

Naam :

Voornaam :

Straat :

Nr :

Postnummer :

Gemeente :

Datum :

Handtekening :

SOS VERLATEN KINDEREN DEELT ONS MEDE

Ooproep:

**PROJECT « NDAKOYABISO »
FINANCIEREN VAN EEN CENTRUM
VOOR OPVANG EN VORMING
VOOR DE STRAATKINDEREN VAN
DE VOLKSWIJKEN VAN KINHASA**



**P.C.R. 000-1422898-05 of Fortis 240-0010260-79
van de vzw S.O.S. ENFANTS ABANDONNÉS (Verlaten Kinderen)**

De leden van onze vzw : Dardenne Emile, Lehaire Ernest, Carnoy Gaëtan,
Motte dit Falisse Jacques & Emmanuel, Biquet Paul, Remouchamps André, Borrelli Nicolas.

**54, rue de Tilleur
B-4420 Saint-Nicolas (België)
Tel/fax : 04 252 22 28**

e-mail : sosenfantsabandonnes@swing.be

S.O.S. Verlaten Kinderen is officieel erkend door het Ministerie van Financiën.
Wij herinneren u er aan dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn vanaf 30 euro per jaar.

**Om ons een bedrag over te maken vanuit het buitenland, meld dan volgende gegevens aan uw bank :
Onze coördinaten en ons rekeningnummer (zie hierboven)
Onze IBAN code : BE58 2400 0102 6079 - Ons BIC code : GEBABEBB - Fortis Bank België**

Verantw. uitgever : Ernest LEHAIRE, rue de Tilleur 54 - 4420 Saint-Nicolas

COPIE CLIENT / KOPIE CLIENT

montant en lettres / bedrag in letters

date mémo/memodatum montant en EUR / bedrag in EUR

compte donneur d'ordre / rekening opdrachtgever

compte bénéficiaire / rekening begunstigde

000-1422898-05

nom bénéficiaire / naam begunstigde

S.O.S. ENFANTS ABANDONNÉS

4420 SAINT-NICOLAS

communication / mededeling

date de remise / datum afgifte

EURO

Copie client, présenter uniquement en cas de versement
Kopie cliënt enkel bij storting voorleggen

EURO

signature(s)
handtekening(en)

date de signature / datum ondertekening

VIREMENT OU VERSEMENT OVERSCHRIJVING OF STORTING

En cas de complètement manuel, un seul caractère noir (ou bleu) par case
Bij manuele invulling, één zwart (of blauw) karakter per vakje

Ne pas accepter en paiement
Niet ter betaling aanvaarden

date mémo (facultatif) / memodatum (facultatief)
(uniquement pour exécution dans le futur)
(enkel voor uitvoering in de toekomst)

compte donneur d'ordre / rekening opdrachtgever

nom et adresse donneur d'ordre / naam en adres opdrachtgever

montant / bedrag EUR CENT

compte bénéficiaire / rekening begunstigde

nom et adresse bénéficiaire / naam en adres begunstigde

S.O.S. ENFANTS ABANDONNÉS

RUE DE TILLEUR, 54

4420 SAINT-NICOLAS

communication (en MAJUSCULES) / mededeling (in HOOFDLETTERS)

Ne rien écrire ci-dessous / hieronder niets schrijven