



SOS Verlaten Kinderen

Vereniging gesticht door André MOTTE DIT FALISSE

Maatschappelijke zetel : Rue de Tilleur, 54 - 4420 Saint-Nicolas - België



**Middenin de overstromingen
en spijs al hun miserie
behouden ze hun glimlach**

Home Saint-Joseph in Kondoru in India en Pater Solomon Raju zijn zeker geen onbekenden voor de lezers van dit blad. Wij hebben reeds verschillende keren uw aandacht gevraagd voor dit werk en telkens hebt u onze vraag om hen te steunen zeer goed beantwoord.

Het is inderdaad een zeer belangrijk werk. Het home Saint-Joseph is een weeshuis. Kinderen die niets meer hebben, zelfs geen familie meer, worden er opgenomen en mogelijks van de dood gered. Als ze tijdig in de home worden opgenomen en ze hun ondervoeding overleven, wordt hen de mogelijkheid geboden om later een waardig leven te leiden.

Konduru in de staat Andhra Pradesh (Vijayawada is de dichtbijgelegen stad op 25 km) is een dorp van hoofdzakelijk "ongenaakbaren". Dit is een bevolkingsgroep, een kaste, binnenin de Indiase samenleving die door alle andere kasten wordt uitgestoten. De leden van die kaste worden als onreinen en als niet aan te raken personen aanzien. Zoals u weet behoort iedereen vanaf zijn geboorte, en door zijn geboorte zelf, tot een bepaalde kaste en is die hiërarchische en sociale rangorde alles bepalend voor het verder leven van het kind. Dit kaste-systeem leidt

RAMPZALIGE TOESTANDEN IN ANDHRA PRADESH (INDIA)

bijgevolg tot een sociaal zeer ongelijke maatschappij en er zijn steeds spanningen tussen de verschillende kasten; tegenover de laagste kaste, namelijk de "ongenaakbaren" heerst er zelfs een vijandelijke sfeer". Het is duidelijk dat naar de zwaksten van die kaste er dan helemaal niet om gezien wordt. Hier is het hier dat Pater Raju de zorg voor deze allerzwaksten op zich heeft genomen.

Maar nu vandaag in 2008 is de toestand er nog heel wat zorgwekkender geworden: het moessonseizoen heeft er namelijk het dagelijks leven nog maar eens helemaal door mekaar geschud.

Ziehier wat Pater RAJU ons schrijft:

« Door het uitblijven van de moessonregens eind juni hebben wij een uitzonderlijke droogteperiode gekend die de oogst vernield heeft. En dan eind juli – begin augustus

Bezoek onze website :

www.sosenfantsabandonnes.be

is de moesson gekomen en hebben we uitzonderlijke tropische stormen gehad met zeer veel regen en enorme overstromingen: twee rampen dus onmiddellijk na mekaar.

« De twee bijzonderste rivieren van de streek, de Krishna en de Godavani zijn buiten hun oevers getreden en hebben in het Oosten van de staat Andhra Pradesh, (een staat groter dan België) duizenden hectaren onder water gezet. Met als gevolg, veel dorpen onder water, huizen en vee meegesleurd en veel doden.

« Gelukkig voor ons hebben onze gebouwen die toch wel sterker gebouwd zijn het uit gehouden en is ons weeshuis onbeschadigd gebleven. In naam van onze 300 kinderen hebben wij de Voorzienigheid hiervoor bedankt. Elders in het land zijn volledige dorpen afgesloten van de buitenwereld, elektriciteitskabels en telefoonkabels afgeknakt, bomen ontworteld, velden vernield, banen onderbroken en duizenden daklozen en ontheemden, in één woord: het leven is hier stil gevallen.

“Ook wij zijn door het water afgesloten van de buitenwereld. Overal rondom ons is er ellende, hongersnood en vernieling ! En ik kan mijn dorpen niet bereiken, ik zou hen zo graag willen helpen om hen terug moed in te spreken.

« Bij ons is en blijft alles vochtig, ook de klederen van onze 300 kinderen drogen buiten niet meer. Wij zijn verplicht ze binnenshuis te laten drogen zodanig dat de muren en de vloer voortdurend nat zijn; het lukt ons zelfs niet meer de kinderen in een droog bed te laten slapen.

« De giftige slangen komen uit hun holen en proberen bij ons binnen te komen. Gelukkig is het hen nog niet gelukt, maar buiten wordt het overal erg gevaarlijk. Ook de septische putten lopen over.

INDIA, een opkomend land... een vergeten volk

India in zijn geheel genomen wordt rijk en wordt snel rijker. Daarom wordt India genoemd bij “de landen in opkomst”. Nochtans vertoont de economie van het land nog steeds grote contrasten tussen de verschillende groepen en kasten van de maatschappij.

Aan de top van de piramide vind je een kleine groep bedrijfsleiders die maximaal geprofiteerd hebben van de lage lonen van de werkmans. Met hun grote winsten hebben ze enorme kapitalen opgebouwd die ze nu komen investeren in allerlei wereldfirma's (zie Arcelor-Mittal) en waar ze hun wil opleggen. Onder de eerste honderd grootste wereldfirma's, geklasseerd volgens expansie en rendement, behoren twintig Indiase firma's.

Ander gezichtspunt. Hoe immens groot de rijkdom van die kleine groep ook is, het gemiddeld jaarlijks inkomen in 2006 is 820 \$ per inwoner, of omgerekend **tussen de 2 en 3 \$ per dag**. Dit is een gemiddelde en een gemiddelde zegt helemaal niets over de werkelijke omstandigheden waarin velen vandaag leven.

Deze enorme verschillen in bestaansmiddelen zijn het gevolg van het Indiase traditioneel hiërarchisch kastensysteem. Binnen dit systeem is het hen sociaal onmogelijk om in een hogere kaste te komen. Binnen dit systeem is ook alle solidariteit tussen een hogere en een lagere kaste onmogelijk. De uitgestrektheid van het land, de geografische verschillen en de veelheid aan etnische groepen in dit land werken dit systeem beslist ook nog in de hand. Ook is alles nog gebonden aan de achteruitgang van de landbouw die 65 % van de bevolking te werk stelde en plaats moest maken voor de sector industrie en diensten. En tenslotte en nog de bijzonderste reden waarom de toestand slecht blijft is het gebrek aan verantwoordelijkheidszin van hun politieke leiders. De Staat zou via een sociale politiek moeten zorgen voor een herverdeling van de rijkdom, maar dat doet ze niet voldoende.

Wat besluiten wij hieruit. De vraag is duidelijk: voelen we ons betrokken bij het lot van mensen die ver van ons wonen, die door hun eigen beleidsmensen in de steek gelaten worden en waar als gevolg van de traditie zoveel hiërarchisch verschil heerst tussen hen ?

Het antwoord is ja, want voor ons als mens, kunnen er geen landsgrenzen zijn voor menselijke solidariteit en kunnen we niet anders dan te stellen dat het geluk en de waardigheid van de evenmens op de eerste plaats komt.

“Tot nu toe lukt het ons nog altijd rijst te koken en dank zij onze voorraden hebben we nog voldoende te eten. Maar inderdaad, hoe lang nog?

« Het is nu twaalf jaar dat ik hier ben en dit is de eerste keer dat ik niet naar mijn parochianen kan.

« Wat met die mensen in die dorpen, ze zijn dakloos, hebben geen eten, geen drinkbaar water ...”

In een meer recente mail van pater RAJU lezen we nog het volgende :

« Deze overstroming is een catastrofe met enorme gevolgen. Nu de grond stilaan opdroogt ontstaan er her en der grote plassen water. Die plassen water zijn echte kweekvijvers van muggen geworden en die muggen worden een nieuw gevaar voor onze kinderen.

« Ook de weiden rondom ons zijn broeinesten geworden van muggen en andere insecten. Tot overmaat van ramp loopt juist vóór ons centrum een grote gracht die dienst doet als draineringskanaal voor een gebied van enkele honderden hectaren. Dat kanaal treedt ook regelmatig buiten zijn oevers met telkens opnieuw een nieuwe kleine overstroming en met telkens opnieuw nieuwe broedplaatsen van muggen. Spijts al onze voorzorgsmaatregelen vallen de muggen ons aan: wij zijn ten slotte hun eerste prooi dat ze tegen komen.

« Door die insectenbeten zijn er spijtig genoeg toch al enkele kinderen ziek geworden. Wij stellen evenwel alles in het werk om de kinderen te beschermen en pers en televisie melden inderdaad iedere dag nieuwe vooruitgang en successen in de strijd tegen de Dengekoorts. Het

aantal medische voorschriften is ook al verviervoudigd en er worden steeds maar meer voorschriften afgeleverd.

« Maar alsof het allemaal nog niet voldoende is, en zoals bij alle overstromingen, stelt zich nu nog het meest angstaanjagend probleem, namelijk het probleem van drinkbaar water. De gegoede klasse heeft zich kleine waterzuiveringstoestellen aangeschaft en de colleges hebben op aandringen van de ouders grotere installaties laten plaatsen. Wij hebben wel een zeer ernstig probleem want we hebben dat geld niet om zoiets aan te kopen.

« Deze vernielingen hebben verder nog gevolgen voor het ganse land want er is ongerustheid ontstaan bij de bevolking over de graanbevoorrading. Er wordt al een belangrijke prijsstijging vastgesteld, tot het drievoud, want de vraag is groot en het aanbod is gering. Door de overstromingen zullen we tot een verdrievoudiging van de prijzen komen.

« Maar wij bedanken God die er voor zorgt dat we tot nu al deze problemen hebben kunnen overwinnen. En dit namelijk dank zij de hulp van de vrienden van Pater Guy Moreau in België.

« Op het einde van deze maand zijn er trimesterexamens voor de kinderen. Onze aandacht gaat in de allereerste plaats naar het onderwijs en naar de opvoeding van de kinderen.

« Gelieve de gevoelens van genegenheid en dankbaarheid van de kinderen, van mijn medewerkers en van mezelf te aanvaarden. Wij groeten u allen zeer hartelijk.

- Wenst U ons per testament een schenking te doen, kan U ons bureel contacteren of langs de Notaris van Uw keuze.
- Wenst U regelmatig hulp te verlenen en handschriftelijke betalingen te vermijden, nodigen wij U uit om het onderstaand formulier voor een permanente opdacht aan Uw bankmaatschappij af te leveren :

Wilt U maandelijks de som van 5€ - 10€ - 20€ of (naar keuze).

van mijn rekening n°-.....-.....

overmaken ten voordele van S.O.S. Verlaten Kinderen rue de Tilleur n°54 à 4420 Saint-Nicolas, met rekening n° 000-1422898-05.

Ik beschik over het recht om op eender welk moment deze opdracht te annuleren of te veranderen.

Mijn coördinaten :

Naam : Voornaam :

Straat : Nr :

Postnummer : Gemeente :

Datum : Handtekening :



Een vissershut

SOS VERLATEN KINDEREN DEELT ONS MEDE

Oproep :

Help Home Saint-Joseph die 300 kinderen onder zijn hoede heeft om zijn financiële moeilijkheden na de catastrofale overstromingen te boven te komen



De apen zijn zeer agressief en gevaarlijk en voor een klein beetje eten vallen ze zelfs kinderen aan

**P.C.R. 000-1422898-05 of Fortis 240-0010260-79
van de vzw S.O.S. ENFANTS ABANDONNÉS (Verlaten Kinderen)**

De leden van onze vzw : Dardenne Emile, Lehaire Ernest, Carnoy Gaëtan, Houyez Marcel, Motte dit Falisse Jacques & Emmanuel, Biquet Paul, Remouchamps André, Borrelli Nicolas.

**54, rue de Tilleur
B-4420 Saint-Nicolas (België)
Tel/fax : 04 252 22 28**

e-mail : sosenfantsabandonnes@swing.be

S.O.S. Verlaten Kinderen is officieel erkend door het Ministerie van Financiën.
Wij herinneren u er aan dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn vanaf 30 euro per jaar.

Om ons een bedrag over te maken vanuit het buitenland, meld dan volgende gegevens aan uw bank :
Onze coördinaten en ons rekeningnummer (zie hierboven)
Onze IBAN code : BE58 2400 0102 6079 - Ons BIC code : GEBABEBB - Fortis Bank België

Verantw. uitgever : Ernest LEHAIRE, rue de Tilleur 54 - 4420 Saint-Nicolas

COPIE CLIENT / KOPIE CLIENT

montant en lettres / bedrag in letters

date mémo/memodatum montant en EUR / bedrag in EUR

compte donneur d'ordre / rekening opdrachtgever

compte bénéficiaire / rekening begunstigde

000-1422898-05

nom bénéficiaire / naam begunstigde

S.O.S. ENFANTS ABANDONNÉS

4420 SAINT-NICOLAS

communication / mededeling

date de remise / datum afgifte

EURO

Copie client, présenter uniquement en cas de versement
Kopie cliënt enkel bij storting voorleggen

EURO

signature(s)
handtekening(en)

date de signature / datum ondertekening

VIREMENT OU VERSEMENT OVERSCHRIJVING OF STORTING

En cas de complètement manuel, un seul caractère noir (ou bleu) par case
Bij manuele invulling, één zwart (of blauw) karakter per vakje

Ne pas accepter en paiement
Niet ter betaling aanvaarden

date mémo (facultatif) / memodatum (facultatief)
(uniquement pour exécution dans le futur)
(enkel voor uitvoering in de toekomst)

compte donneur d'ordre / rekening opdrachtgever

nom et adresse donneur d'ordre / naam en adres opdrachtgever

montant / bedrag EUR CENT

compte bénéficiaire / rekening begunstigde

nom et adresse bénéficiaire / naam en adres begunstigde

S.O.S. ENFANTS ABANDONNÉS

RUE DE TILLEUR, 54

4420 SAINT-NICOLAS

communication (en MAJUSCULES) / mededeling (in HOOFDLETTERS)

Ne rien écrire ci-dessous / hieronder niets schrijven